

# Handreiking voor de thuisviering

---

De komende tijd zijn er geen kerkdiensten meer waar je fysiek naar toe kunt gaan. We zijn als kerk opeens voor deze uitdaging komen te staan door de maatregelen die we via de overheid hebben gekregen. Via deze handreiking wil ik je helpen om vooral te kijken naar dat wat nog wèl mogelijk is. We worden veelal geconfronteerd met dat wat we niet meer kunnen, maar er is ook heel veel wat we nog wel kunnen doen.

Het is geweldig dat het internet ons de mogelijkheid biedt om samen te vieren, hetzij op afstand. Tegelijkertijd is en blijft het ook voor velen van ons vreemd om op afstand een soort dienst te houden. Ik wil je graag een aantal handreikingen geven die helpend kunnen zijn om niet alleen maar op afstand naar de dienst te kijken, maar ook echt mee te vieren. Het zijn slechts suggesties, kijk vooral ook naar wat jou helpt.

- **Je omgeving** speelt een rol in hoe je dingen ervaart. Probeer een goede omgeving te creëren:
  - Een opgeruimde plek, zodat je ook rustig kunt worden.
  - Een brandende kaars, als teken van hoop.
  - Een opengeslagen Bijbel, om aan te geven dat je samenkomt rondom het Woord.
  - Een mooie bos bloemen, als teken van het leven.
  - .....
- **Wees op tijd.** Probeer niet op het laatste moment alles aan te zetten en om te schakelen. Je zou bijvoorbeeld voorafgaand aan de viering een kaars aan kunnen steken. Een kaars kan dienen als symbool voor de Opgestane Heer, tegelijkertijd kan het je ook helpen om te concentreren en mag het je bewust maken van het feit dat Christus het licht is (ook in deze duisternis). Als je kinderen hebt kan het ook mooi zijn om samen met hen de kaars (of kaarsen) aan te steken en te vertellen waarom je dat doet.
- **Voordat de viering begint** kun je ook zelf (of met elkaar) starten met een gebed. Breng wat je bezighoudt bij God. Breng je zorgen bij Hem. Breng je dankpunten bij Hem. Bid om een zegen voor de viering en voor de gemeente.
- Voordat de viering begint kun je ook **eerst een lied zingen**, er staan er bijvoorbeeld genoeg op Youtube. En als je kinderen hebt kan het ook goed zijn om van te voren een kinderlied te zingen.
- **Let op je houding.** Waar ga je zitten (of liggen)? Zit je op een manier waarop jij actief betrokken kunt zijn? Op welke wijze kun jij je aandacht er bij houden?
- Het kan wat onwennig zijn om vanuit huis hardop mee te bidden, of te zingen. Maar wat is het alternatief? Stil zijn? Uiteraard is er met stilte niets mis, maar kun je **proberen om gewoon mee te doen**? Ook dat kan wennen.
- **De livestreamdienst is afgelopen.** Neem even een moment van rust, zing nog een lied, blaas de kaars(en) uit, sluit de laptop/tablet/pc af.
- **Tijd voor koffie/thee.** Dit is ook een goed moment om een berichtje te sturen naar je kringleden. Stuur elkaar een zegenbede toe, wens elkaar een gezegende dag. Wie weet kun je als kring na de viering skypen of zoomen?
- Heb je tijdens de viering ook gedacht aan **de collecte**?

Ik wens jullie allemaal Gods zegen en wijsheid toe in deze tijd.  
In Christus verbonden,

Johan Otten  
Voorganger Baptistengemeente Meppel