

PRAATPAPIER 1

Bij de preek van zondag 6 september 2020

Samen in de naam van Jezus

Eigenlijk zouden we eens de moeite moeten lezen om de hele brief aan de gemeente van Efeze in 1 keer te lezen. Wellicht heb je dat al eens gedaan. Afgelopen zondag lazen we een deel van Efeze 4. Lees met je kring nu Efeze hoofdstuk 4 als opening.

Wat raakt je nu je deze tekst, wat blijft je bij? Wellicht is er iets wat je heel mooi vindt, of juist heel moeilijk. Wat is dat? En waarom?

Wellicht kun je nu dit lied beluisteren: Breng ons samen – Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfl6Hs>

Afgelopen zondag sprak ik (Johan) over het nieuwe jaarthema “Samen in de naam van Jezus”. Voor Paulus is de eenheid van de gemeente heel belangrijk en daarnaast Christus als levend centrum van diezelfde gemeente. Het is goed om stil te staan bij dat groepsverband “de gemeente”.

Hoeveel tijd hebben wij samen met Jezus? En daarmee bedoel ik niet hoeveel stille tijd jij persoonlijk houdt, of gebedsmomenten, of bijbelstudies volgt via Youtube. Nee, hoeveel tijd hebben wij samen met Jezus, als groep? En dat kunnen dan verschillende groepen zijn: In de kerk, gezin, kring, vrienden, visitie.

Spreek je weleens met mensen die je spontaan ontmoet over het geloof? Dat kan soms best wel eens lastig zijn. Wellicht iets laagdrempeliger: Is het voor jou normaal om samen met je visite te bidden? Of over het geloof te praten? Welke rol speelt Christus voor jou in de ontmoetingen met anderen?

Hoe geef jij vorm door de week heen aan dat samen zijn in Jezus naam? Of is het (wellicht door Corona) wel veel minder samen geworden? Kunnen we hier in groeien? Hoe dan?