

PRAATPAPIER 2

Bij de preek van zondag 13 september 2020

Wie is Jezus?

Afgelopen zondag lazen we Johannes 1:1-16. Lees als introductie deze tekst nogmaals.

God biedt ons verlossing aan, niet op basis van onze godsdienstigheid of goede werken, maar op basis van ons persoonlijke geloof in de opgestane Here Jezus. Deze Jezus erkennen wij als Heer en vormt de basis van onze gemeente. Maar hoe goed kennen we Jezus? Hij is het Licht van de wereld, Zijn licht is waarheid, het brengt leven, redding. Om gered te worden, moeten we onze zonden erkennen en ons ervan bekeren. Dat vraagt van ons dat we moeten geloven dat Hij voor ons is gestorven en opgestaan, we moeten geloven in Jezus als onze persoonlijke Redder, Hem belijden als Heer.

Wellicht kun je nu dit lied beluisteren: Dit is Jezus

https://www.youtube.com/watch?v=TX_ahl6ta2Q

Voor deze keer een kleine opdracht. Jezus was thuis in de Schriften, het is goed om Bijbelteksten te kennen. Lees Johannes 1:12-13 en probeer deze te memoriseren.

Niemand heeft ooit God gezien, echter Jezus is de openbaring van God. God zelf die mens werd. Door Jezus kunnen we God kennen, want Hij is God. Zondag ging het onder andere over het feit dat Jezus betrokken was bij de schepping, Hijzelf is het Woord en door het Woord ontstond alles.

Praat binnen je kring eens door over de volgende vragen:

- Wie is Jezus voor jou?
- Wat laat Jezus volgens jou zien van wie God is?
- Waarom is Jezus belangrijk voor de gemeente? En daarbij de vraag: Is Hij nog wel echt belangrijk voor ons? Worden we door Jezus nog gemotiveerd? Zijn we nog passievol? Staan wij als volgelingen nog in vuur en vlam voor Jezus en Zijn boodschap?

De antwoord op de vraag wie Jezus is zegt ook iets over wie wij zijn, als het goed is. Mag Jezus onze identiteit nog bepalen?