

PRAATPAPIER 5

Bij de opdraagdienst van 15 november 2020

Wie is Jezus? Het Leven!

Afgelopen zondag werd tijdens de preek Mattheüs 25:31-40 (HSV) en Micha 6:8 (NBV) gelezen

Ook mochten er tijdens deze dienst maar liefst 4 kinderen worden opgedragen. Bijzonder is het wanneer we als gemeente kinderen bij God mogen brengen en een zegen over hun jonge levens mogen vragen. En daarbij mogen we weten dat deze kinderen al geheiligd zijn in het geloof van hun ouders. Gods trouw, Zijn liefde en Zijn genade zijn zo onvoorstelbaar groot.

Voor ons als gemeente ligt er ook een opdracht klaar. Om er voor deze mensen te zijn, hun te helpen wanneer dat nodig is. En dat kan al heel simpel door bijvoorbeeld te laten merken dat je aan hen denkt. Door de coronamaatregelen waren er niet zo veel gemeenteleden aanwezig in Dingstede. Normaal zou je na de dienst de ouders feliciteren, ze wellicht een kaart of cadeautje geven. Hoe geef je daar deze week vorm aan? Laat je ze nog even merken dat je aan ze denkt? Stuur je ze nog een kaartje of cadeautje? Ben je present?

Al hierin kun je heel praktisch handen en voeten geven aan de boodschap van afgelopen zondag. Hoe gaan jullie hier als kring mee om?

En dan een stap verder: Als kring (of wanneer je buiten de kring om leest: als gemeentelid) ben je op een bepaalde plek, een bepaalde context. In jouw omgeving zijn meer mensen: gemeenteleden, mensen van andere kerken, ongelovigen, of anders-gelovigen. Wat merken zij van deze kring van gelovigen? Op welke manier sta jij als gelovige in contact met jouw omgeving? Kunnen mensen bij jou terecht? Heb je ook voor wat er om je heen gebeurt?

En wellicht een andere vraag: Zie jij in jouw omgeving waar God aan het werk is?

Vaak hebben we het gevoel dat wij de kar overal maar in moeten trekken. Maar wat nou als je het omdraait? Kun jij ontdekken waar God al aan iets is begonnen? Waar geeft Hij jou ingang? Dat hoeven geen grote dingen te zijn, dat kan al heel klein. Dat hoeven geen giga geestelijke zaken te zijn, het kan al in hele simpele praktische zaken. Juist in de kleine.

Praat daar eens met elkaar over door. Wat zien jullie in de context van jullie specifieke levens? En kun je daar als kring, als gezin, als gelovige wat mee? Kun je 1 ding concreet maken voor komende week? Bid hier ook voor met elkaar, en kom er de volgende keer op terug. Zegen lieve mensen!