

# PRAATPAPIER 7

Bij de dienst van 3 januari 2021

## Eén in de Geest Een nieuw begin

**Afgelopen zondag werd tijdens de preek Jesaja 55:1-9 (HSV) gelezen**

Vandaag wil ik je uitnodigen om hoofdstuk 55 helemaal te lezen. En als je tijd hebt. Lees dit dan in combinatie met hoofdstuk 54 en 56 om zo meer van de omliggende context te pakken. Hieronder heb ik een aantal gespreksvragen geformuleerd om zo het gesprek op weg te helpen. Ook kun je deze vragen gebruiken voor je eigen stille tijd met de Heer.

### Gespreksvragen

- Heb jij weleens dorst? En dan niet fysieke dorst, maar geestelijk. Waarnaar? Waar verlang je naar? (n.a.v. vers 1)
- Zijn er dingen in jouw leven die jouw leven vullen die niet van God zijn? Zijn er dingen die jouw relatie met de Heer in de weg staan? Wat moet je aan de kant gaan zetten? (n.a.v. vers 2)
- Op welke wijze luister jij naar God? Hoe maakt Hij Zich aan jou kenbaar? (n.a.v. vers 3)
- Leef jij ook vanuit verwachting? Wat is jouw verwachting? En wat betekent het voor jou dat er een tijd zal komen dat God niet meer te vinden is? Wat betekent dit voor de manier waarop je leef? Zouden er hierom ook dingen anders moeten in jouw leven? (n.a.v. vers 6-7)
- Wat betekenen de verzen 8-9 voor jou? Haal je hier troost uit? Activeren deze woorden jou ook, of maken ze je passief?
- Lukt het jou om het toekomstbeeld van vers 12-13 voor ogen te houden? Wat voor betekenis heeft dit uitzicht voor jou? Kun jij je ook voorstellen wat een dergelijk beeld heeft gedaan met de mensen aan wie deze profetie als eerste werd gericht, de mensen die in ballingschap leefden?