

PRAATPAPIER 8

Bij de dienst van 24 januari 2021

Eén in de Geest In de kracht van de Geest

Afgelopen zondag werd tijdens de preek Romeinen 14 (HSV) gelezen

Zondag lazen we de tekst uit Romeinen 14 en kregen we van Paulus als het ware een spiegel voorgeschild. En misschien vond je dat wel helemaal niet fijn, niet leuk. Misschien deed het zelfs wel pijn. Waar komen die gevoelens vandaan? Wat was de oorzaak voor die gevoelens? En wat heeft dat met je gedaan?

Tijdens de cursus leven met de Geest die 24 januari 's avonds start zal het op de eerste avond ook gaan over wie de Heilige Geest is en wat Zijn werkingen zijn. Zo zal het bijvoorbeeld gaan over de vernieuwing die de Geest wil geven. Maar ook daar het besef dat vernieuwing niet alleen maar fijn is, dat het ook kan schuren.

Welke les neem jij mee deze week in aan de hand van Romeinen 14?

Verder lezen: Romeinen 15:1-13

- **Kort commentaar uit de StudieBijbel Nieuwe Testament:**

Het thema van hoofdstuk 14 komt in Romeinen 15:1-7 tot een afsluiting. Voor het eerst valt nu het woord 'sterken' (dunatoi), als een benaming voor hen die zich vrij weten van de ceremoniële wet. Ook Paulus rekent zich hierbij ('wij sterken' vgl. vs.14). Zij die zich verplicht voelen de ceremoniële wetten te blijven naleven, worden dan ook in dit vers de adunatoi (niet-sterken, krachtelozen, zwakken) genoemd.

In plaats van over de verplichtingen van de zwakken te spreken, stelt Paulus dat juist de sterken de verplichting hebben 'de zwakheden van de niet-sterken te dragen'. Dit 'dragen' houdt niet alleen in 'het geduldig verdragen' van het gedrag van de zwakken, maar het zelf gaan 'dragen' van de last van deze 'zwakheden', d.w.z. dat men, wanneer nodig, zelf sommige verplichtingen van de ceremoniële wet op zich neemt. De opdracht om 'niet zichzelf te behagen' betekent dus het vrijwillig afstand doen van eigen rechten, vrijheden en genoegens, omdat men rekening wil houden met eventuele negatieve gevolgen voor de naaste.