

40 DAGENTIJD

Voor iedere week een kleurplaat



Daar is Maria.
Wat heeft ze in haar hand?
Een kan met dure olie.
Dure olie is voor een koning.
Ruik eens hoe lekker het ruikt.
Maria loopt naar Jezus.
Ze wrijft Zijn voeten in met de olie.

Zou Hij een koning zijn?



Jezus viert met Zijn vrienden het Pesach feest.
Ze gaan zo lekker eten.
Maar eerst roept Jezus zijn vrienden bij zich.
'Kom, Ik wil jullie voeten wassen.'
De vrienden zijn verbaasd.
'Onze voeten? Maar U bent onze Heer.
Wij moeten Uw voeten wassen!'
Jezus schudt zijn hoofd.
'Ik ben gekomen om voor jullie te zorgen.'
Wist je dat Jezus ook voor jou wil zorgen?



Jezus en zijn vrienden zitten aan het feestmaal.
Plots zegt Jezus: 'Het is bijna tijd dat ik wegga.'
'Weg ga?' roepen de vrienden. 'Waarheen?'
'Ik ga terug naar Mijn Vader in de hemel,' zegt Jezus.
'Maar wees niet bang.
In de hemel maak Ik een plek voor jullie allemaal,
zodat jullie allemaal bij God mogen wonen.'

Wist je dat die plek ook voor jou is?
Ooit mag jij ook bij God wonen. Dat is toch fantastisch.



**Jezus vertelt dus aan Zijn vrienden dat Hij weg zal gaan.
Maar hij vertelt nog iets bijzonders:
'Ik ga weg, maar ik laat jullie niet alleen.
Ik stuur de Heilige Geest.
Hij zal jullie helpen om te leven zoals God het wil.'**

**Wist je dat Jezus jou ook Zijn Heilige Geest geeft?
Je hoeft dus nooit alleen te zijn.**



Jezus vertelt aan Zijn vrienden waarom Hij moet weggaan:

'De mensen maken fouten. Grote fouten. Daardoor kunnen ze niet meer bij God horen.'

Maar Jezus houdt van de mensen.

Hij wil dat ze wel bij God horen.

'Ik moet gaan en ik neem jullie fouten mee.

De straf voor jullie fouten die neem ik.'

Jezus houdt heel veel van ons.

Hij vraagt aan ons om ook veel van anderen te houden.

Ook als anderen fouten maken.

Zo kunnen we zijn liefde laten zien.

Voor wie kan jij vandaag iets liefs doen?



Veel mensen houden van Jezus.
Ze zeggen dat Hij de koning is.
Maar niet iedereen vindt dat goed.
Op een avond is Jezus aan het bidden.
Plots komen er soldaten, ze nemen Jezus gevangen.
De vrienden van Jezus schrikken.
Waarom nemen ze Jezus mee?
'Hij mag niet zeggen dat hij de koning is,' zeggen de soldaten.

Waarom denk jij dat mensen niet willen dat Jezus de koning is?



De soldaten hebben Jezus aan een kruis gehangen.
Hij sterft. Ze leggen Jezus in een graf.
Voor het graf komt een grote steen.
Zo kan niemand bij Jezus komen.
Na drie dagen komt Maria bij het graf.
Maar wat is dat? Het graf is leeg.
'Niet bang zijn', zegt een engel.
'Jezus is hier niet. Hij leeft!'
Dan ziet Maria Jezus. Ze is heel blij.
'Ik ben het,' zegt Jezus, 'voor de fouten van de mensen moest ik sterven.
Maar ik won van de dood. Ik leef!
Nu mogen alle mensen bij God horen.'

