

Korte uitleg:

Dit is een leuke activiteit om kinderen te helpen reflecteren op de Geestelijke vrucht van geduld. Het laat zien dat we soms moeten wachten en langzaam en voorzichtig iets moeten doen om het tot een eind te brengen. Daarnaast is deze bezigheid, omdat het tijd en concentratie vereist, een goede oefening in reflectie. Onderstaand vind je de instructies en een paar gesprek- en gebedsideeën.

**Omschrijving:**

Knip gleuven in de boven- en onderkant van een papieren bord en rijg hier wol of touw doorheen om een weef-tek te maken.



Weef de papieren stroken door ze om de beurt onder en boven het weef-tek door te steken.



Benodigheden:

- papieren borden
- wol of touw
- dunne papieren stroken.





God zorgt



1=a 5=e 9=i 13=m 17=q 21=u 25=y
2=b 6=f 10=j 14=n 18=r 22=v 26=z
3=c 7=g 11=k 15=o 19=s 23=w
4=d 8=h 12=l 16=p 20=t 24=x

1-12-19 7-15-4 15-14-19 15-22-5-18



18-15-20-19-1-3-8-20-9-7-5 23-5-7-5-14

12-1-1-20 7-1-1-14, 26-15-18-7-20 8-9-10

15-15-11 22-15-15-18 19-20-5-22-9-7-5

19-3-8-15-5-14-5-14
