



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

18 september 2022

Dag broeders en zusters,

Bij deze het tweede praatpapier van dit nieuwe seizoen! Hopelijk hebben jullie met de kring een goede start gemaakt en speciaal tijd toegewijd om hier mee bezig te zijn!

Vandaag gaan we dieper in op de tekst die zondag tijdens de preek “geroepen om te gaan” centraal stond, namelijk 1 Petrus 4. Ik wil met jullie met een andere bril nog een keer kijken naar de verzen 7-11. Deze tekst is natuurlijk niet in eerste instantie geschreven voor een zendingsdienst. Het gaat hier over het leven in de gemeente. Over onze identiteit als familie.

Lees met elkaar eerst deze verzen nog even een keer door.

We willen als gemeente een hechte gemeenschap zijn, een familie, een eenheid. We hopen dat we met elkaar een hechte relatie hebben, of in ieder geval daarvoor willen gaan. Tegelijkertijd geldt natuurlijk ook dat het niet automatisch ook goed gaat. Gemeente zijn is heel kostbaar, het kan heel mooi zijn, maar het vraagt ook echt wel wat van ons.

Als je naar ‘natuurlijke’ families kijkt dan zie je al heel veel verschillen tussen de familieleden. Maar via de genen zijn er ook zeker veel overeenkomsten. De familie van God kent een nog veel grotere diversiteit. Mag ik je bemoedigen? Het aardse stukje van Gods familie is tijdelijk. Dat besef mag ons ook iets van ontspanning geven. Hoe gek het misschien ook klinkt. Denk daar eens over na.

Hoe mooi is het dat dit Bijbelgedeelte het gebed naar voren brengt als startpunt voor het gemeentelven! We moeten natuurlijk met elkaar wel aangesloten blijven op de Bron. Op die manier, en alleen op die manier, kan het nieuwe leven in Christus vorm krijgen.

Vraag: Waarom moeten we tot bezinning komen en helder van geest zijn?

Tip: Het grijpt in mijn ogen terug op de gezindheid van Christus.

Alle tijdelijke dingen mogen uiteraard wel een plek krijgen in ons contact met God. Maar de Bijbel roept ons ook op om ons te richten op dat wat Boven is! Bezonnenheid en helder van geest zijn maakt dat in onze gebeden ook onze afhankelijkheid doorklinkt – dat wij het van Hem verwachten.

De liefde bedekt? Wat doet deze tekst met jou?

De opmerking dat liefde tal van zonden bedekt kan bij mensen de nekharen overeind doen zetten. In de geschiedenis van de kerk is er op tal van manieren misbruik gemaakt van dit korte stukje tekst. Heel veel wat niet goed te praten is werd verzwegen en weggeschoven onder de mantel van de liefde. Er is met deze tekst in de hand veel onrecht gedaan aan heel veel mensen. Maar welke betekenis kunnen we nou eigenlijk aan deze tekst geven?

Verdraagzaamheid, elkaar in liefde verdragen. Gastvrijheid, en dat zonder klagen, zonder altijd de waardering te ontvangen die we zouden verwachten. En ja, liefde die tal van zonden bedekt. En dat begint allereerst bij Gods liefde. Liefde die mijn en jouw zonden bedenkt. Die liefde heeft mijn leven



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

geraakt. Die liefde is in mijn leven binnen gekomen. Door die liefde mag ik overstromen! Door die liefde aangeraakt, delend in de vergeving die ik mocht ontvangen, deel ik ook vergeving uit.

Wat zit er ontzettend veel diepte in zo'n klein stukje tekst!

En daarmee houdt het nog niet eens op. Kijk hoe Petrus spreekt over de grote diversiteit van gave die God geeft aan de gemeente. En ieder mag dat wat hij of zij ontvangen heeft gebruiken. In Gods Koninkrijk is niemand werkloos! In iedere broeder of zuster mogen we iets van Gods geschenk zien. Bedoeld om de gemeente op te bouwen, anderen op te bouwen, om goed te doen. Zo mogen we allemaal toegewijd zijn aan God en dat uit zich ook door toegewijd aan de gemeente te zijn.

Toegewijd aan de Ander door toegewijd aan de ander te zijn.

En dat in verbondenheid met God. Door het van Hem te verwachten. *“Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.”*

Verdiepende gespreksvragen n.a.v. 1 Petrus 4

Wil je na het bovenstaande gedeelte nog verder doorpraten over 1 Petrus 4:1-11? Dan kun je daar de onderstaande vragen voor gebruiken.

1. Ben jij iemand die vooral bezig is met wat voor zonde je niet moet doen of ben je meer bezig met hoe je iets goeds kunt doen? Maakt dat wat uit?
2. Een bekende uitspraak van Maarten Luther is: “Als ik wist dat Jezus Christus morgen terugkwam, zou ik vandaag nog een appelboom planten.”
 - a. Wat bedoelde hij denk je?
 - b. Hoe zou het de gedachte dat Jezus morgen zou terugkomen jouw leven beïnvloeden?
 - c. Welke dingen zou je niet meer doen, of juist wel?
 - d. Waarom heb je dat tot nu toe nog niet zo gedaan?
3. “Het einde van alles is nabij.” - Op welke manier beïnvloed dit jouw gebed?
4. Wordt jouw gave ook benut in de gemeente en voor de opbouw van de gemeente?
5. Reageer eens op de volgende stelling: Als vers 10 en 11 in de praktijk wordt gebracht, doet iedereen wat, wordt niemand moe en bloeit de gemeente!