



## 2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

2 oktober 2022

Dag broeders en zusters,

Bij deze het derde praatpapier van dit nieuwe seizoen! Hopelijk hebben jullie met de kring een goede start gemaakt en speciaal tijd toegewijd om hier mee bezig te zijn!

Ik wil jullie deze keer graag uitnodigen om door te praten over de doop. Hoe zit het bij jullie in de kring? Heeft iedereen zich laten dopen door onderdompeling? Zijn er mensen die andere keuzes hebben gemaakt. Start eerst eens met doorpraten over de preek van afgelopen zondag. Wat blijft bij je haken, wat is je opgevallen? Zijn er zaken die je heel mooi vindt? Of zijn er juist dingen die je moeilijk vond? Gooi het gesprek eens open.

Mocht je verder door willen praten dan kun je natuurlijk de vragen hieronder gebruiken.

---

### Samen praten over de doop

---

**Waarom moest Paulus gedoopt worden?** (Handelingen 9:8-21 was de tekst die we zondag lazen)

#### 5 punten die zondag aan de orde kwamen rondom de doop:

##### De doop:

- Bevestigt de eenheid van God
- Laat zien dat we één worden in de doop met Jezus' sterven en opstanding
- Is een teken van afwassing van de persoonlijke zonden
- Maakt ons geschikt voor de dienst aan de Messias van Israël
- Hoort bij de weg tot eenheid met Christus

Wat vind je van deze punten? Hoe is dit in jouw leven?

Een ander punt dat we naar voren kunnen brengen is dat de doop door onderdompeling een hele duidelijke opdracht is van de Here Jezus zelf. Daarom klonk zondag ook: "Welk excuus heb je nog?"

In ons leven kunnen we naar het vlees heel wat muren opbouwen om ons niet te laten dopen. We kunnen van allerlei excuses/smoesjes hebben om maar niet het water in te gaan. Maar wat houdt jou nou werkelijk tegen - als je de weg van Jezus wil gaan - om te luisteren naar Zijn opdracht voor jouw leven? Vaak maken we het onszelf zo onnodig moeilijk, maar God heeft zoveel voor ons weggelegd! En de doop is daar ook onderdeel van.

Als er mensen in de kring zijn die moeite hebben met de doop is het goed om het hier met elkaar over te hebben. De uitnodiging blijft staan: Komende zondag is er een doopdienst, jij bent van harte uitgenodigd om gedoopt te worden.

Is iedereen in de kring gedoopt? Dan is het de moeite waard om terug te kijken op die doop. Wat heb je er uit mee genomen? Wanneer ben je gedoopt? Welke tekst heb je meegekregen? Wat is er sindsdien anders in jouw leven? Spreek met elkaar over het (geloofs)leven, het is zo ontzettend kostbaar!