



## 2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

27 november 2022

**“Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God  
en dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.”  
- Hebreëën 11:3 (GNB)**

Dag broeders en zusters,

Afgelopen zondag stonden we stil bij het feit dat wij Gods schepselen zijn. Er zijn tijdens de preek een boel thema's aangestipt, maar de basis van ieder thema is het besef hoe waardevol het is dat er een Schepper is die ons heeft gemaakt. Jij en ik, geschapen – geen ongelukjes!

Tegelijkertijd leven we in een wereld die gevallen is in zonde en dat uit zich op allerlei manieren: oorlogen, haat, dood, verdriet, pijn, ziekte, leugens. Ondanks dat mogen wij als kinderen van God ook het mooie zien en ontdekken in deze wereld. Dat laat ons ook zien dat God deze wereld niet loslaat! Telkens wanneer we die prachtige regenboog in de lucht zijn, wanneer regen en zon samen werken, laat God zien dat Hij trouw is aan Zijn belofte. Hij laat niet los, Hij laat niet in de steek.

Ik hoop ook dat je de preek van zondag hebt kunnen horen in z'n totaliteit, ik weet mijn stem was niet optimaal om naar te luisteren. Toch is het prachtig om te ontdekken hoe in zo'n klein gedeelte van Genesis al zoveel door God geopenbaard wordt.

Wellicht is het goed om met elkaar nog een keer **Genesis 2:18-25** te lezen en ook **Genesis 1:26-31**

Stel na het lezen van deze teksten is de vragen: Wat valt jou op bij het lezen van deze teksten? Wat vind je mooi? Waarom spreekt jou dit op dit moment aan? Zou God er op dit moment iets mee willen zeggen?

En als je dan vervolgens kijkt naar **Efeze 2:10**, wat komt er dan bij je naar boven? Wat zegt deze tekst jou?

---

### Vragen aan de hand van thema's uit de preek:

**God laat zien door Zijn scheppingswerk dat Hij gaat voor relatie.** Ervaar je dat ook in jouw leven? Het gaat zelfs een stap verder: Hij schiep ons ook als relationele wezens, als afspiegeling van wie Hij is. Zo komt het verhaal van Adam en Eva aanbod. Het is niet goed dat de mens alleen is. Heb jij je weleens eenzaam gevoeld? Wellicht nu? Ken je mensen die eenzaam zijn? Kunnen we dat als kring oppakken? **We hebben God nodig, we hebben elkaar nodig** (eerste punt van de preek)

**Het geschapen leven heeft waarde!** God is de maker, wat Hij maakt is kostbaar, jij bent kostbaar, de schepping is kostbaar. Waarom heeft het leven waarde? Omdat er een Schepper is die er werk van gemaakt heeft. Wat betekent het voor jouw identiteit dat God jou geschapen heeft? Op welke wijze heeft dit fundament van onze geloofsbelijdenis impact op actuele discussies?

**Zijn er nog andere punten die zijn opgevallen zondag? Praat er met elkaar over door. Weet dat je ook altijd vragen mag stellen n.a.v. de preek als je er samen niet uitkomt.**



## 2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier