



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

26 februari 2023

Dag broeders en zusters,

We gaan met elkaar duiken in een wonderlijk Bijbelgedeelte waarin Jezus openbaar maakt wie Hij is. Het is het eerste onderwijs aan de discipelen waarin Jezus Zijn lijden aankondigt. Voor de leerlingen is dit heel moeilijk te begrijpen. Tegelijkertijd is deze geschiedenis ook voor ons een spiegel: Kennen wij Jezus? Wat is ons beeld van Hem?

Lees als voorbereiding op de kringavond Marcus hoofdstuk 8 en 9. Lees deze twee hoofdstukken ook nog een keer hardop met elkaar samen tijdens de kringavond. Bespreek eerst met elkaar wat op is gevallen tijdens het lezen van de tekst en ga daarna hieronder verder.

In deze tekst van Marcus is de vraag “Wie ben Ik?” een heel belangrijk thema. Jezus laat zien wie Hij is. Hij laat aan de leerlingen ook zien hoe blind ze eigenlijk zijn (bijv. Marcus 8:21). Ze hebben al wonderen van dichtbij mee gemaakt, maar toch twijfelen ze. De leerlingen hebben een beeld van wie Jezus zou moeten zijn – en dat is iets waar Hij niet aan voldoet.

Vraag: Zijn er momenten in jouw leven geweest waarin je teleurgesteld bent geweest in God? Hoe kwam dat? Voel je die teleurstelling nog steeds of zijn er dingen veranderd?

Hoofdstuk 8 en 9 laten zien dat de identiteit van Jezus steeds stukje bij beetje verder geopenbaard wordt. Sprekend is het verhaal dat Jezus de blinde geneest in stappen. Dit zinspeelt ook op hoe Jezus openbaart wordt. Het verhaal dat hier op volgt laat namelijk zien dat Jezus in stapjes de blindheid van de discipelen wegneemt. Wat ze ook hadden meegenomen, ze zagen nog niet werkelijk wie Hij was. Ze hadden wonderen en tekenen meegemaakt, maar zagen nog niet dat Hij de Mensenzoon was.

En toen ze erkenden dat Hij de Christus was, de Messias, moest Jezus vooral voldoen aan het beeld dat zij voor ogen hadden. Een beeld dat voldeed aan hun menselijke eisen, maar niet naar de wil van de Vader was. Zij waren verblind door hun eigen behoeften. De leerlingen moeten daarom ook zwijgen; als zij nu hun mond open zouden doen naar de menigten dan zouden ze niet correct kunnen overbrengen wie Jezus werkelijk was. Jezus weet dit en verbiedt hen te zwijgen over wat ze hadden gedeeld. Jezus wil hen eerst verder onderwijzen en ze de ogen openen.

Vraag: Zijn er momenten in jouw leven geweest waarop je nieuwe kanten van God leerde kennen?

Uiteindelijk laat Jezus zien dat Hij zal lijden. Maar ook dat het volgen van Hem lijden met zich mee brengt. Hier zien we leven in overgave: Ondanks dat je weet dat lijden je deel kan worden er toch voor kiezen om achter Jezus aan te gaan. Maar zijn we hiertoe ook echt bereidt? Een kernwoord in dit gedeelte is verloochening. “Niet mijn wil, maar Uw wil” zou je kunnen zeggen.

Praat met elkaar door over je motivatie om achter Christus aan te gaan. Waarom geloof je? Heb je lijden om Christus’ Naam meegemaakt? Waarom is het volgen van Jezus dit alles waard? Hoe zorg je dat je geloof vurig blijft? Wat heb je daarvoor nodig?