



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

5 maart 2023

Dag broeders en zusters,

Zondag lazen we met elkaar Efeziërs 2:19-22. In dit praatpapier geef ik jullie handvaten om de 6 punten met elkaar bij langs te gaan die we zondag bespraken.

1. **We zijn niet langer vreemdeling of gasten**
 - a. Wat roepen de woorden vreemdeling en gasten bij je op?
 - b. Heb jij je wel eens zo gevoeld?
2. **We zijn burgers van Gods Koninkrijk**
 - a. *Elke christen is een heilige en elke heilige een christen.*
Wat doet deze uitspraak met je? Zie jij jezelf ook als een heilige? Wat betekent het om een heilige te zijn?
 - b. Op welke manier beïnvloed burgerschap jouw identiteit?
 - c. *Burgerschap geeft ons veiligheid, je hoort erbij*
Voel je dat ook binnen de gemeente? Op welke manier kan dit beter?
3. **We zijn huisgenoten van God**
 - a. Wat betekenen de woorden "in Christus" voor jou?
4. **Je mag onderdeel zijn van Gods gemeente, gebouwd op Christus**
 - a. De gemeente is gebouwd op Christus en bestaat al bijna 2000 jaar. Zijn er voorbeelden uit die 2000 jarige geschiedenis die jou inspireren? De ene steen staat namelijk niet zomaar op de andere steen. Kerkgeschiedenis is een schat aan inspiratie.
5. **Je mag onderdeel zijn van Gods gemeente, samengevoegd in Christus**
 - a. In Hem vormen we één geheel.
Kun jij ook genieten van de veelkleurigheid van de gemeente? Waar geniet je van? Lukt het je ook om ruimte te bieden aan de ander?
6. **Je mag onderdeel zijn van Gods gemeente, waarin we samen groeien**
 - a. Hoe ben jij de laatste tijd gegroeid in discipelschap?
 - b. Wat kan jouw kring voor je betekenen om meer te groeien?