



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

23 april 2023

Dag broeders en zusters,

Zondag stonden we stil bij de geschiedenissen uit Mattheüs 11:28-30. Een uitnodiging voor iedereen. Gods beloften over jouw leven stonden centraal. Hij wil rust geven aan ons mensen, shalom. We mogen van Hem leren en van dat wat Hij ons geeft. Zo mogen we ook op de kring met elkaar en van elkaar leren.

Een aantal vragen om met elkaar door te nemen:

1. **Heb jij werkelijk de uitnodiging van de Here Jezus aangenomen?**
Hoe ziet jouw geloofsleven eruit? Is het vooral de juiste regels volgen en het goede doen?
Hoe leef jij in relatie met de Here Jezus?
2. **Lukt het jouw om in afhankelijkheid van God te leven?**
Hoe ziet dat eruit? Wanneer vind je het moeilijk?
3. **Hoe heb jij in jouw leven rust gevonden?**
Kun je voorbeelden geven? Wat waren momenten dat God ingreep in jouw leven?
4. **Op welke wijze beïnvloed jouw relatie met God de wijze waarop je naar het leven kijkt en hoe jij je leven leeft?**
5. Zijn er op dit moment worstelingen in jouw leven? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Wat heb je op dit moment nodig?

Gods Woord leert ons dat wij als een familie mogen zijn. In een familie zorgen we ook voor elkaar. We zien om naar elkaar. We willen er zijn voor elkaar. Zo mag de gemeente ook werken. Niet een instituut waarin we het verwachten van een enkeling (of van de mensen die we voor een bepaalde taak hebben aangesteld), maar een huisgezin van God waarin iedereen mee doet. Een familie van God waarin iedereen ontdekt welke gaven God heeft gegeven. Waarin we onze tijd, energie en middelen inzetten tot opbouw van de gemeente. God heeft ons bij elkaar gebracht en daarmee alle mogelijkheden en middelen gegeven die nodig zijn om de mensen om ons heen te bereiken.

Hoe doe jij mee?