



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

22 mei 2023

Dag broeders en zusters,

Zondag stonden we stil bij een thema dat ontzettend uiteenlopende gevoelens en gedachten kan oproepen, een kwetsbaar thema. Het lijkt me heel waardevol om hier in de veiligheid van de kringen over door te praten. Wellicht kunnen jullie als kring de avond starten met de volgende vragen:

- Wat deed het thema met jou?
- Wat vond je mooi van afgelopen zondag?
- Wat vond je moeilijk?
- Wat is jouw ervaring rondom het thema?

Genezing

Een van de thema's die vaak aan bod komt rondom gebedsverhoring is genezing. Tijdens de preek werd een quote van theoloog Stefan Paas aangehaald: *"Genezing is (hier op aarde) uitstel van ons sterven, een langere tijd ontvangen om met anderen te zuchten om het totale herstel en om te getuigen van Zijn komst"*. **Wat vinden jullie van deze omschrijving van genezing?** Is het een helpende omschrijving?

Heb je zelf wel eens om genezing gebeden? Of is dat in jouw omgeving wel eens gebeurt? Wat was de uitwerking van het gebed? Wat heeft dit vervolgens met jou gedaan?

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste! – Psalm 9: 2-3 (HSV)

God loven, van Zijn wonderen vertellen, verblijden en van vreugde opspringen, psalmen zingen – De psalmist geeft ons zoveel verschillende mogelijkheden om God te eren. God is en blijft God, Hij is de Eeuwige, Hij is dezelfde – gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Maar lukt het ons om zo in relatie tot God te staan? Ook als Zijn antwoord anders is dan dat wat wij vragen? Hoe ga je daar mee om?

Lied: Wanneer ik U niet vind | Sela <https://www.youtube.com/watch?v=GT6p0CYAlbM>

Volharding

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. – Psalm 116: 1-2 (HSV)

Hoe is ons gebedsleven? Bidden we één keer of durven we onze hemelse Vader vaker een vraag te stellen? Ergens zegt het ook veel over onze relatie tot God – wie Hij voor je is, hoe jij je voelt tegenover Hem. Durven we nog te vertrouwen op God? Durven we nog iets te verwachten van God? Heb jij God werkelijk nodig?

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. – Romeinen 12:12 (NBV21)

Deze tekst houdt ons ook de realiteit voor: Het zal in ons leven niet altijd makkelijk zijn. Er zullen tijden zijn waarin we standvastig moeten blijven, ondanks de tegenspoed. Hebben we het grotere

Meer informatie over de thema's en het onderwijs vind je op baptistenmeppel.nl/toegewijd



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier

plaatje nog voor ogen? Durven we ook bij tegenspoed vast te houden aan de hoop die wij hebben? En staan we in verbinding met God? Is ons gebed werkelijk relatie gebaseerd of is het haast slechts een therapeutisch middel geworden? Welke verwachting ligt er onder ons bidden? Praat hier eens met elkaar over door.

Onbeantwoorde gebeden

Er is heel veel te zeggen over onbeantwoorde gebeden. Soms voelt een gebed wellicht als onbeantwoord, maar heeft God misschien een ander antwoord gegeven dan wij willen ontvangen en zien we het daardoor niet? Of was ons gebed vooral op ons ego gericht en niet op God (denk aan Jakobus 4:3)? Of is er een geestelijke strijd gaande waardoor het antwoord wellicht op zich laat wachten (denk aan Daniëls gebed dat 21 dagen werd vertraagd door de geestelijke strijd!). Of leven we zelf in zonde waardoor wij zelf ons gebed in de weg zitten? Wellicht moeten we nog zonden belijden en om vergeving vragen (denk aan Psalm 32 en Jakobus 5:13 ev)? 1 Petrus 3:7 laat ons op dit gebied ook iets bijzonders zien:

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Tegelijkertijd is het ook in de Bijbel zo dat niet elk gebed beantwoord wordt op de manier dat wij dat willen. Paulus bad meerdere keren dat de doorn in zijn vlees weggenomen zou worden. Maar dat gebeurde niet hier in zijn aardse bestaan. Paulus leert dat hij hiermee moet leren leven (2 Korinthe 12:7-9). Paulus leerde dat Gods genade voor hem genoeg was.

We mogen blijven beseffen: God is God, laat Hem God zijn! Denk ook terug aan het voorbeeld van het stoplicht. Rood? Nee is ook een antwoord. Oranje? Wacht! Groen? Ja!

God doet alles op Zijn tijd. Soms duurt het jaren voordat iets werkelijkheid wordt (soms honderden jaren als je denkt aan de Israëlieten in Egypte).

Wij leven in een gebroken wereld. We hebben een vooruitzicht van een nieuwe hemel en aarde. En als inwoners van Gods Koninkrijk mogen we in deze gebrokenheid getuigen (lees ook Romeinen 8:18).

We snappen God niet altijd. Hij overziet de tijden, Hij overziet dat wat komen gaat. We begrijpen Hem niet altijd, maar mogen Hem in alles leren vertrouwen en weten dat Hij nog steeds de God is en blijft die zegt: Ik ben die Ik ben. Hij is er bij!

Wellicht kunnen jullie met elkaar nog meer redenen bedenken waarom gebeden onbeantwoord blijven, of lijken te zijn, of dat het antwoord anders is dan wij verwachten. Goed om hier met elkaar over door te praten. Maar ook te beseffen dat bidden altijd mag en altijd zin heeft! Bidden is ons contact met God. Je mag dicht bij Hem komen. En Hij is er altijd bij! Met troost en kracht, met liefde en nabijheid. Hij is bij machte ons meer te geven dan wij bidden of beseffen. Verwachten we het nog van Hem?

Neem de tijd om met elkaar en voor elkaar te bidden!

Meer informatie over de thema's en het onderwijs vind je op baptistenmeppel.nl/toegewijd



2022-2023 U geheel toegewijd

Kringmateriaal: Praatpapier