



Baptistengemeente
Meppel

Doopdienst

De Reest, Meppel | 9 juni 2024

Voorganger: Johan Otten

Oudste van dienst: Willem Klarenbeek

Zangleider: Anne Tilma

Welkom en opening + collecte (gemeente & diaconie)

Oudste van dienst: Willem Klarenbeek

Tienduizend redenen | Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stekt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Preek

Voorganger: Johan Otten

Mighty to save | Opwekking 680

Everyone needs compassion
A love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Saviour
The hope of nations

Refrein:

Saviour, He can move the mountains
my God is mighty to save, He is mighty to save
Forever, Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Refrein

Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King, Jesus

Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King

Refrein

Getuigenissen dopelingen

Vincent Wolff, Ruben Wolff, Marit Verweij, Bram Rigterink, Dalinja van Soest, Janjaap en Elise Kleine, Samuel Kanon, Emma Feitsma, Joas van Essen, Anne Li Douma, Emmelyne Bakker

Dopen

Ik geloof in God de Vader | Opwekking 347

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer
Naam aller namen, naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, U bent Heer
Jezus, U bent Heer, U bent Heer
Jezus, U bent Heer, U bent Heer
Jezus, U bent Heer, U bent Heer
Naam aller namen, naam aller namen.

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen | Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Wie is als Hij | Opwekking 638

Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam,
Gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer.

Refrein:

Prijs Adonai,
Wanneer de zon opkomt

Totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
Alle naties van de aard',
Alle heiligen aanbidt Hem.

Wie is als Hij
De Leeuw maar ook het Lam,
Gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer.

Refrein

Hosanna | Opwekking 681

Ik zie de grote Koning
vol glorie en met vuur omringd;
de aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt en ieder zingt:

Refrein:

Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.

Ik zie een generatie

opstaan in gehoorzaamheid,
met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
opgewekt door ons gebed;
we knielen neer, we knielen neer.

Refrein

Genees mijn hart en maak mij rein,
ontsluier het geheim van uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
zoals U mij.

Raak mijn hart met wat U raakt,
alles wat ik ben is voor U gemaakt
op mijn weg van aards bestaan
naar eeuwigheid.

Refrein

Mijn Jezus, mijn Redder | Opwekking 461

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Refrein

Doop | Sela

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein:

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Persoonlijk gebed voor de dopelingen

Zegen

Happy Day | Tim Hughes

The greatest day in history

Death is beaten, You have rescued me

Sing it out Jesus is alive

The empty cross, the empty grave

Life eternal You have won the day

Shout it out, Jesus is alive

He's alive

Refrein:

Oh happy day, happy day

You washed my sin away

Oh happy day, happy day

I'll never be the same

Forever I am changed

When I stand, in that place
Free at last, meeting face to face
I am Yours Jesus, You are mine

Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He's alive

Refrein

Oh what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
And oh what a glorious day
What a glorious name

Refrein

Fijn dat je er was. We hopen dat je door Gods Woord, de getuigenissen en de doop gezegend bent. Na de dienst is er ruimte om de dopelingen te feliciteren en is er koffie, thee en limonade en wat lekkers daarbij.

Wil je meer weten over het christelijke geloof en kom je graag met iemand in gesprek? Bij de informatie-banner staan mensen voor je klaar om je verder te helpen. Interesse om naar de dienst te komen? Kijk dan op www.baptistenmeppel.nl. Hier vind je ook meer informatie over de gemeente, wat we geloven en welke activiteiten er zijn.