



In verbinding

jaartheme 2023-2024

Kringmateriaal: Praatpapier



14 april 2024 – Op uw plaatsen

We lezen met elkaar 1 Korinthe 9:24-27. **Als voorbereiding op deze avond kun je met elkaar hoofdstuk 9:14-27.**

Een bijzonder betoog van Paulus die laat weten een apostel van Christus te zijn en tegelijkertijd volledig in de vrijheid staat door de keuzes die hij heeft gemaakt. Paulus maakt hele bijzondere keuzes: bijvoorbeeld dat hij afziet van het loon als verkondiger van het Evangelie, ondanks dat dit (vers 14) door de Heere is opgedragen dat de verkondigers van het Evangelie hiervan ook mogen leven.

Paulus werkt in een hele specifieke context, waarbij niet iedereen hem direct als apostel erkende. Om er voor te zorgen dat men geen argumenten tegen hem kan inbrengen stelt hij zichzelf zo in de vrijheid, zoals hij omschrijft in hoofdstuk 9. En toch is zijn loon groot; namelijk de vele zielen die behouden worden!

Paulus zet alles op alles om in zijn context zoveel mogelijk mensen bij God te brengen. Hij is er helemaal klaar voor, hij heeft zich verdiept in de beste tactieken, hij leeft in afhankelijkheid van de Heilige Geest en heeft (vers 19) *hoewel hij vrij is van allen, zichzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen*. Volgens mij kunnen we niet anders dan met bewondering naar deze Paulus kijken. En wat leren wij vandaag dan voor ons eigen leven?

Overwinnend

Passievol

Toegewijd

1. Overwinnend: Wat is jouw basishouding in het leven? Hoe zit jij in de wedstrijd?

Kun je accepteren dat de overwinning al is behaald en wat betekent dit dan voor jouw leven? Hoe kun je elkaar hierin bemoedigen en steunen? Wat heb jij van je broers en zussen nodig?

2. Passievol: Hoe ver gaat het hart hebben voor de zaak in jouw leven als het gaat om het Koninkrijk van God? Wat merken de mensen om jou heen van jouw passie? Zijn er dingen die de uiting van jouw passie voor God in de weg zitten?

3. Toegewijd: Als je staat in Gods overwinning en een brandend hart van passie hebt: Welke impact heeft dat op jouw dagelijks leven en de keuzes die je maakt? Kun je met elkaar delen op welke wijze het Koninkrijk van God jouw leven raakt? Wat betekent dit voor jouw prioriteiten, je agenda, je inzet, je financiën en de keuzes die je maakt?



In verbinding

jaartheme 2023-2024

Kringmateriaal: Praatpapier



Proclamatie

Ik ben Gods geliefde kind,
een nieuwe schepping in Jezus Christus,
geschapen om goede werken te doen.

Verlost door het werk van Christus weet ik
dat mijn zonden zijn vergeven.
Gods genade is voor mij genoeg.

Christus heeft mij vrijgemaakt
zodat ik in vrijheid mag leven
vervuld van de Heilige Geest
samen met alle heiligen.

God heeft ons geroepen
en in die roeping mag ook ik gaan staan.
Ik heb een hoopvolle roeping,
een heerlijke erfenis en overweldigende kracht
door het geloof in Hem.

God is bij machte oneindig veel meer te doen
dan ik bidden of beseffen kan.

Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen
om te getuigen en te gaan in Zijn Naam.
En in Zijn Naam moet de duisternis wijken.

Ik vermag alle dingen, ik ben bestand tegen alles,
door Christus die mij kracht geeft.

God is voor mij, Hij is achter mij
naast mij, boven en onder mij.
Hij is met mij, God is in mij.
En Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is.

Ik wil leven naar Zijn wil
en doen wat Hij vraagt.
Want de vreugde des Heren is mijn kracht

AMEN!